

'De Ronde is dood!' Op sociale media regende het emotionele reacties op het nieuwe parcours van de Ronde van Vlaanderen, die zal starten in Antwerpen. 'Maar zolang de finale van de wedstrijd behouden blijft, zullen mensen blijven kijken', zeggen experts.

Businessman Wouter Vandenhaute is er nog maar eens in geslaagd wielerfanaten de kast op te jagen. De Ronde van Vlaanderen zal volgend jaar niet starten in Brugge, maar in Antwerpen. En de West-Vlamingen die hadden gehoopt om de renners langs hun voordeur te zien passeren, komen al helemaal van een kale reis terug.

Dat net de provincie waar zowat iedereen een koersfiets in zijn garage heeft staan, buiten de prijzen valt, zorgt voor wrevel. Temeer omdat het helemaal indruist tegen het historisch karakter van de klassieker. De traditie schrijft voor dat de Ronde door het oude Graafschap Vlaanderen gaat (West-en Oost-Vlaanderen), niet door het Hertogdom Brabant (Antwerpen).

"Karel Van Wijnendaele, de grote bezieler van de Ronde en zelf een West-Vlaming zou zich omdraaien in zijn graf", zegt Roland Renson, professor sportgeschiedenis op rust (KU Leuven). "Sport is geen erfgoed of nostalgie meer, het is showbusiness geworden. Met de klemtoon op business."

Renson is geen grote fan van het nieuwe parcours, al moet hij toegeven dat het schrappen van De Muur enkele jaren geleden een nog véél grotere flater was. "Een castratie van de koers", noemt hij het. In die zin is er ook goed nieuws voor de sportliefhebber. West-Vlaanderen mag dan gewipt zijn, De Muur van Geraardsbergen maakt een comeback. Weliswaar op 95 kilometer van de finish.

Toch kan niemand ontkennen dat zelfs het schrappen van De Muur in 2012 de populariteit van de wedstrijd niet heeft aangetast. Akkoord, elk jaar liet bekend en onbekend Vlaanderen maar wat graag zijn ongenoegen blijken over die beslissing, maar finaal zat iedereen wel voor de buis en stonden de straten vol.

"Dat zal nu niet anders zijn", zegt Rik Van Walleghem, ex-directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. "De kritiek over het nieuwe parcours zal snel ondergesneeuwd raken, temeer omdat De Muur terugkeert. In feite hebben ze dat goed verkocht. Al moeten ze niet beweren dat ze op deze manier de Ronde dichterbij de mensen brengen. Dat is onzin. Eigenlijk is het nu de Ronde van Oost-Vlaanderen geworden, want van Antwerpen gaat het rechtstreeks naar de Vlaamse Ardennen en dan blijven ze daar."

Doodsteek

Van Walleghem vindt het spijtig dat traditie en romantiek moeten wijken uit commerciële overwegingen. Al beseft hij evengoed dat nostalgie zich soms snel laat (her)schrijven. Op Twitter leken sommigen te denken dat de Ronde altijd vanuit die scone was gestart, terwijl dat pas sinds 1998 het geval was. En Karel Van Wijnendaele was als Torhoutenaar inderdaad geboren en getogen West-Vlaming, maar medeoprichter Léon van den Haute kwam uit de provincie Antwerpen.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Muur, die - in tegenstelling tot wat velen denken - niet altijd in de Ronde zat. West-Vlaanderen daarentegen is sinds het prille begin in 1913 altijd mee het decor geweest. In die zin is de nieuwe hertekening een veel grotere historische miskleun.

"Toch zal dit sneller slijten", denkt sportmarketeer Wim Lagae (KU Leuven). "De 'val van de Muur', dat heeft weken, maanden en zelfs jaren nagezinderd. De Muur is het icoon van de Ronde. Nu hebben ze de laatste 75 kilometer van het parcours behouden. Zolang de finale behouden blijft, zullen de mensen blijven kijken."

Vraag is natuurlijk hoeveel rek er zit op het hertekenen van de klassieker? Starten in Antwerpen en aankomen in Hasselt? Of waarom niet van Rijsel naar Leuven? "Dat zou wél de doodsteek betekenen", meent Van Walleghem. "De finale in de Vlaamse Ardennen, met zijn hellingen en kasseistroken, daar kun je niet aan raken. Dat moet Vandenhaute ook beseffen." Sporthistoricus Renson beaamt: "Daar ligt het hart van de Ronde. En in sport heb je toch nog een beetje romantiek nodig."

SARA VANDEKERCKHOVE

Copyright © 2016 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden